

Beste ouder of opvoeder,

Uw kind doet mee met **Bijbel Basics**, het kindernevendienstprogramma van het Nederlands Bijbelgenootschap waarin de Bijbel én het kind centraal staan. De komende zeven weken staan in het teken van de veertigdagentijd en Pasen.

Tijdens deze periode lezen we:

- Jezus gaat naar Jeruzalem (Lucas 19:29-40)
- Jezus jaagt handelaars uit de tempel (Lucas 19:45-48)
- Jezus deelt brood en wijn uit (Lucas 22:14-23 en 22:31-34)
- Jezus wordt gevangengenomen (Lucas 22:39-53)
- Petrus zegt dat hij Jezus niet kent (Lucas 22:54-62)
- Jezus komt bij Pilatus (Lucas 23:1-7 en Lucas 23:13-25)
- Jezus is opgestaan! (Lucas 24:1-12)

Er is een **projectlied**, met steeds een couplet dat bij het verhaal van de zondag past (qua tekst en sfeer), en een refrein dat elke zondag gezongen wordt.

Het is mooi als de kinderen het lied echt mee kunnen zingen. Oefen dit bijvoorbeeld een paar keer thuis.

Bent u benieuwd wat uw kinderen allemaal gaan beleven, en wilt u tips om het gesprek met hen aan te gaan? Lees dan verder!

Zondag 10 maart – Jezus gaat naar Jeruzalem

Op deze zondag staat Lucas 19:29-40 centraal: Jezus rijdt op een ezel naar Jeruzalem, terwijl zijn leerlingen voor hem juichen en God danken.

Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op de leerlingen die God danken voor de wonderen die ze gezien hebben. Ze juichen voor Jezus die op een ezel Jeruzalem binnenrijdt.

Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op Jezus die tegen de farizeeën zegt dat het terecht is dat zijn leerlingen juichen; als zij niet zouden juichen, zouden de stenen dat wel doen.

De jongste kinderen kleuren mogelijk deze periode elke week een plaat die bij het verhaal van de zondag past. Op elke plaat staat ook een doe-opdracht. Kan uw kind aan de hand van de plaat vertellen waar het bijbelverhaal over is gegaan?

De leerlingen juichen voor Jezus en roepen: 'Leve de koning!' Er is daarom ook een opdracht waarbij de kinderen een juichende leerling kunnen knutselen. Wie van de gezinsleden kan het hardste juichen? Of bedenk met elkaar een mooie uitroep, en juichen maar!

Heeft u soda, schoonmaakazijn en rozijnen in huis? Dan kunt u het proefje doen met de juichende stenen, uit het materiaal voor de oudste kinderen. Jezus zegt dat de stenen zouden gaan juichen en roepen als zijn leerlingen dat niet (meer) zouden doen. Van stenen verwacht je niet dat ze gaan juichen. In dit proefje springt er ook iets op van vreugde waarvan je het eigenlijk niet verwacht. U vindt dit proefje in het materiaal onder nummer 14 van de bouwstenen: 'Om te doen' (www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/74).

Zondag 17 maart – Jezus jaagt handelaars uit de tempel

Op deze zondag staat Lucas 19:45-48 centraal: Jezus gaat naar de tempel in Jeruzalem en jaagt daar de handelaars weg, omdat Gods huis een plaats moet zijn om te bidden. Jezus gaat in de tempel uitleg geven over God.

Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op Jezus die in de tempel is om uitleg te geven over God.

Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op Jezus die de handelaars wegjaagt uit de tempel omdat de tempel Gods huis is: een plaats om te bidden.

De jongste kinderen kleuren mogelijk deze periode elke week een plaat die bij het verhaal van de zondag past. Op elke plaat staat ook een doe-opdracht. Kan uw kind aan de hand van de plaat vertellen waar het bijbelverhaal over is gegaan?

De jongste kinderen hebben gehoord dat Jezus elke dag in de tempel is om uitleg te geven over God. Als uw kind iemand die nog nooit van God heeft gehoord, uitleg zou geven over God, wat zou uw kind dan vertellen?

Met de oudste kinderen is gesproken over de tempel als plaats van gebed. U kunt met hen doorpraten over wat een huis van God is of zou moeten zijn. De tempel in Jeruzalem was één van de belangrijkste gebouwen in de stad. Van de tweede tempel is er nog maar één muur over: de Klaagmuur. Zoek met uw kind op internet leuke feitjes en weetjes over de Klaagmuur. Waar komt de naam 'Klaagmuur' bijvoorbeeld vandaan?

Zondag 24 maart – Jezus deelt brood en wijn uit

Op deze zondag staat Lucas 22:14-23 en 22:31-34 centraal: tijdens de laatste maaltijd met zijn leerlingen deelt Jezus brood en wijn uit. De leerlingen moeten deze maaltijd steeds opnieuw houden om aan hem te blijven denken.

Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op Jezus die ernaar verlangt om samen met zijn leerlingen de paasmaaltijd te vieren.

Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op Jezus die zijn leerlingen vraagt deze maaltijd steeds opnieuw te houden en zo aan hem te denken.

De jongste kinderen kleuren mogelijk deze periode elke week een plaat die bij het verhaal van de zondag past. Op elke plaat staat ook een doe-opdracht. Kan uw kind aan de hand van de plaat vertellen waar het bijbelverhaal over is gegaan?

Lees het bijbelverhaal aan uw kind voor of laat uw kind het hardop voorlezen. U vindt het in het materiaal onder nummer 11 van de bouwstenen: 'Bijbelverhaal'. Herkent uw kind iets uit het verhaal van het avondmaal of de eucharistie tijdens uw eigen kerkdiensten?

Met de oudste kinderen is erover gesproken dat Jezus zijn leerlingen vraagt de maaltijd van brood en wijn te blijven houden en zo aan hem te blijven denken. Mogelijk heeft u kind een werkblad waarop het heeft getekend of geschreven waar hij of zij bij Jezus aan wil blijven denken. Praat eens met uw kind door over wat het opgeschreven heeft. Is deze werkvorm niet gebruikt, dan kunt u samen doorpraten hoe u met elkaar aan Jezus kunt blijven denken.

Zondag 31 maart – Jezus wordt gevangengenomen

Op deze zondag staat Lucas 22:39-53 centraal: Jezus is op de Olijfberg, hij is bang en bidt tot God. Dan verraadt Judas hem, en wordt Jezus gevangengenomen.

Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op de leerlingen die Jezus willen helpen en daarbij hun zwaard willen gebruiken. Maar Jezus zegt dat dat niet de bedoeling is.

Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op Jezus die bang is en tot God bidt. Hij wil dat er gebeurt wat God wil, niet wat Jezus zelf wil. Een engel komt hem kracht geven.

De jongste kinderen kleuren mogelijk deze periode elke week een plaat die bij het verhaal van de zondag past. Op elke plaat staat ook een doe-opdracht. Kan uw kind aan de hand van de plaat vertellen waar het bijbelverhaal over is gegaan?

Met de jongste kinderen is er mogelijk het werkblad 'Zoek de verschillen' gemaakt. De kinderen ontdekken door het zoeken van de verschillen wat wel en niet bij Jezus past. Als uw kind dit werkblad bij zich heeft, kan het vertellen wat volgens uw kind bij Jezus past en wat niet. Als uw kind dit

werkblad niet heeft gemaakt, vindt u het in het materiaal, onder nummer 14 van de bouwstenen 'Om te doen' (www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/77).

Met de oudste kinderen is nagedacht over Jezus die bang is en bidt tot God. Deel met uw kind hoe u God erbij betreft als u bang bent. U kunt samen met uw kind hierover doorpraten aan de hand van het stellingenspel uit deze zondag:

1. Ik ben nooit bang.
2. Als ik iets heel spannend vind, hoop ik dat het niet doorgaat.
3. Als ik zie dat iemand het moeilijk heeft, probeer ik hem of haar te helpen.
4. Als ik het moeilijk heb of bang ben, ga ik bidden.
5. Ik heb weleens kracht van God gekregen of de kracht van God gevoeld toen ik het moeilijk had.
6. Ik zou graag meer willen weten over wat God precies wil.

Zondag 7 april – Petrus zegt dat hij Jezus niet kent

Op deze zondag staat Lucas 22:54-62 centraal: Jezus is gevangengenomen. Drie keer zegt iemand dat Petrus ook bij Jezus hoort, maar drie keer zegt Petrus dat hij Jezus niet kent. Als hij beseft wat hij gedaan heeft, is hij verdrietig.

Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op Petrus die verdrietig is als hij beseft wat hij gedaan heeft.

Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op Petrus die iets doet wat hij van tevoren niet van zichzelf gedacht had: hij zegt drie keer dat hij Jezus niet kent.

De jongste kinderen kleuren mogelijk deze periode elke week een plaat die bij het verhaal van de zondag past. Op elke plaat staat ook een doe-opdracht. Kan uw kind aan de hand van de plaat vertellen waar het bijbelverhaal over is gegaan?

Petrus is helemaal ondersteboven van wat hij heeft gedaan. Hij huilt tranen van verdriet. Met een wat grotere spiegel en water ontdek je dat je in een druppel water alles ondersteboven ziet. Als uw kind dit proefje heeft gedaan, kan het dit vast voordoen. Zo niet, u vindt het proefje in het materiaal onder nummer 14 van de bouwstenen: 'Om te doen' (www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/78).

Het bijbelgedeelte dat de oudste kinderen hebben gelezen, kan goed worden uitgebeeld. Lees het gedeelte langzaam aan uw kind voor. Uw kind doet Petrus na in zijn emoties en bewegingen terwijl u voorleest.

Zondag 14 april – Jezus komt bij Pilatus

Op deze zondag staan Lucas 23:1-7 en 23:13-25 centraal: Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Pilatus vindt dat Jezus onschuldig is. Maar omdat het volk aandringt, besluit hij toch dat Jezus gedood moet worden.

Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op Pilatus die vindt dat Jezus niet schuldig is en hem eigenlijk vrij wil laten.

Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op Pilatus die besluit om te doen wat de mensen willen: Jezus laten doden.

De jongste kinderen kleuren mogelijk deze periode elke week een plaat die bij het verhaal van de zondag past. Op elke plaat staat ook een doe-opdracht. Kan uw kind aan de hand van de plaat vertellen waar het bijbelverhaal over is gegaan?

Pilatus vindt dat Jezus niet schuldig is. Denk samen met uw kind na over wat Jezus aan bijzondere, mooie en goede dingen heeft gedaan. Hoeveel goede dingen van Jezus kan uw kind bedenken? Komt u samen wel op tien dingen uit? Of misschien op nog wel meer...?

Pilatus luistert met één oor naar het geschreeuw van de mensen die roepen dat Jezus moet worden gedood. Hij houdt zijn andere oor dicht voor de stem binnen in hem, die zegt dat Jezus onschuldig is. Hij besluit om te doen wat de mensen willen. Misschien heeft uw kind het proefje gedaan met een wekker of mobiele telefoon om te ontdekken wat gebeurt er als je maar met één oor luistert. Leuk om dit proefje ook thuis te doen! U vindt het in het materiaal onder nummer 15 van de bouwstenen: 'Om te doen' (www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/79).

Vandaag is het **Palmzondag**. Wil je een palmpaasstok maken met je kinderen? Kijk eens in de *Samenleesbijbel* vanaf bladzijde 1716. Je vindt er ideeën om een palmpaasstok te maken die past bij het paasverhaal volgens Lucas.

Zondag 21 april – Jezus is opgestaan!

Op deze zondag staat Lucas 24:1-12 centraal: Jezus is gestorven, maar hij staat op uit de dood. Een paar vrouwen ontdekken dat zijn graf leeg is. Als de vrouwen dat aan de leerlingen vertellen, gaat Petrus meteen kijken.

Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op Petrus: hij rent naar het graf als de vrouwen vertellen dat Jezus is opgestaan uit de dood.

Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op de vrouwen: de engelen herinneren hen eraan dat Jezus gezegd had wat er met hem zou gebeuren.

Vandaag is het Pasen! Vertel uw kind waarom dit feest voor u bijzonder is.

De jongste kinderen kleuren mogelijk deze periode elke week een plaat die bij het verhaal van de zondag past. Op elke plaat staat ook een doe-opdracht. Kan uw kind aan de hand van de plaat vertellen waar het bijbelverhaal over is gegaan?

Als Petrus van de vrouwen hoort dat het graf van Jezus leeg is, rent hij meteen naar het graf. Hij ziet iets wat de andere leerlingen niet zien! Speel met uw kind het spelletje *Ik zie, ik zie wat jij niet ziet*.

Met de oudste kinderen is mogelijk een rebus gemaakt over Pasen. Laat uw kind een eigen rebus over Pasen bedenken en tekenen. Kunt u de rebus van uw kind oplossen?

Op zondag 28 april start een serie van vijf zondagen over Mozes in de woestijn.

We wensen u een inspirerende tijd toe op weg naar Pasen!

Het team van *Bijbel Basics*
Nederlands Bijbelgenootschap